

## Det siges om mig

Tita Merello

Det siges om mig  
Det siges om mig...  
Det siges at.... Jeg er grim  
At jeg går som en Malevo (gangster)  
At jeg er hjulbenet, og at jeg bevæger mig  
Som en opblæst person  
At jeg ligner Leguisamo (jockey)  
At min næse er spids  
Min silhuet er ikke god  
Og min mund er som en postkasse  
Hvis jeg taler med Luis, med Pedro eller med Juan  
Sladrer alle mændene om mig  
Og de taler om jeg er blevet tyk  
Og er opmærksom på om jeg går,  
om jeg kommer, eller om jeg gik  
De siger, åh, mange ting  
Men hvis jeg ikke er interessant  
Hvorfor spilder de deres tid  
Ved at snakke om mig?

Jeg ved, at mange, der foragter mig og fortæller løgne  
Sukker og dør, når de tænker på mig  
Og mere end én smelter, hvis jeg sukker  
Og hvis jeg kigger på dem, pruster de som nogle fjolser

Hvis jeg er grim...lad os sige det  
Det har jeg ikke bemærket endnu.  
I kærligheden ved jeg bare  
at mere end ét fjols  
har jeg ladet i stikken.  
De kan sige en masse, de kan tale  
de kan mumle og brokke sig  
Men den grimhed, som Gud har givet mig  
Mere end en kvinde har misundte  
Og sige ikke at jeg er indbildsk  
Fordi jeg har altid været beskeden **Sådan er jeg!!**

1904- 2022



Og de skjuler om mig  
De skjuler, at jeg har drømmende øjne  
Derudover andre lækkerier, der skaber sensation  
Hvis jeg er grim, ved jeg, at jeg har hud som en dukke  
Dem der siger jeg er hjulbenet, har ikke set mig i  
natkjole  
Mænd kritiserer min stemmen  
Min måde at tale, min udseende, min hoste  
Og de taler om jeg er blevet tyk  
Og er opmærksom på om jeg går,  
om jeg kommer, eller om jeg gik  
De siger, åh, mange ting  
Men hvis jeg ikke er interessant  
Hvorfor spilder de deres tid  
Ved at snakke om mig?

Jeg ved, at mange, der foragter mig og fortæller løgne  
Sukker og dør, når de tænker på mig  
Og mere end én smelter, hvis jeg sukker  
Og hvis jeg kigger på dem, pruster de som nogle fjolser

Hvis jeg er grim, lad os sige det  
Det har jeg ikke bemærket endnu.  
I kærligheden ved jeg bare  
at mere end ét fjols  
har jeg ladet i stikken.  
De kan sige en masse, de kan tale  
de kan mumle og brokke sig  
Men den grimhed, som Gud har givet mig  
Mere end en kvinde har misundte  
Og sige ikke at jeg er indbildsk  
Fordi jeg har altid været beskeden  
**Sådan er jeg!!**

Ivo Belay y Francisco Canaro

